

Vredestichters maken het verschil - Jaarthema 2017-2018 - Morgensterkerk en Kristalkerk

'Vrede' is in de Bijbel een prachtig woord. Denk aan het woord dat in het OT ervoor wordt gebruikt 'Sjaloom'. Vaak wordt het vertaald met 'vrede'. Vrede als tegenovergestelde van oorlog. Maar de betekenis gaat dieper. Het is 'heel', 'compleet', 'zoals bedoeld'. Dat soort vrede komt bij uitstek bij God vandaan. Niet voor niets wordt Jezus de Vredevorst genoemd.

Iedereen kan begrijpen dat onze wereld vrede nodig heeft. Het leven is zo vaak niet 'heel', 'compleet' of 'zoals het bedoeld is'. Er zijn talloze conflicten in het groot tussen landen en in het klein tussen mensen. Er zijn gewoonweg onoverbrugbare verschillen tussen mensen. En er kan sprake zijn van onverschilligheid, mensen laten elkaar koud.

Helaas is de kerk hier niet vrij van. Ook in kerken zijn conflicten, ingrijpende verschillen of gewoon verschillen van inzicht en onverschilligheid tussen mensen. En dat terwijl de Heer van de kerk vrede komt brengen. Het is het eerste dat hij zegt tot zijn leerlingen na zijn opstanding 'Vrede is er voor jullie' (Johannes 20). Geen wonder dat het deel is van de vrucht van de Geest (Galaten 5).

Dat laat zien dat vrede komt van Hem en dat het een cadeau is voor zijn kerk.

Tegelijk laat de bijbel ook een andere kant zien. Paulus geeft er woorden aan in Efeze 4:3 'Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft'.

De vrede bewaren is elkaar actief zoeken. In gesprek zijn en blijven met elkaar. Het is de ander uitnemender achten dan jezelf (Filippenzen 2).

Het heeft dus ook alles te maken met de weg die 'hoger voert', nl. de liefde (1 Korintiërs 13).

Dat is best een uitdaging als je merkt dat er verschillend wordt gedacht over thema's als M/V en ambt, homoseksuele relaties, ongehuwd samenwonen, schepping en/of evolutie, etc.

Er staat veel op het spel. Het kost je ook echt wat. Soms is het zelfs strijd om de waarheid. Maar juist ook dan moet het in een geest van liefde gebeuren. Jezus zegt dat aan onze onderlinge liefde (en daar hoort vrede bij) de wereld Hem zal kennen.

Vrede nastreven heeft iets weg van hard werken. Tegelijk is het ook een prachtig perspectief. Als we werken aan vrede wordt iets zichtbaar van het koninkrijk van God. Jezus zegt zelfs in de bergrede dat de vredestichters gelukkig zijn, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.

Het hoort bij het koninkrijk van God om op vrede uit te zijn. Het Vrederijk van God is komend, tegelijk wordt het al stukje bij beetje zichtbaar waar wij het leven van dat rijk alvast leven.

Als je dus vrede sticht dan maak je het verschil.

In figuurlijke zin: je doet iets dat onderscheidend is in deze wereld (het voegt iets toe) en letterlijk doordat je iets 'repareert', je maakt weer iets 'heel'.

Is dat niet iets waar je je heel graag bij laat inschakelen?

Gedurende het seizoen is het de bedoeling om:

- een aantal themadiensten met preekbespreking te houden; deze preekbespreking kan gelijk na de dienst maar ook in kring/verenigingsverband; de voorganger faciliteert het gesprek door een samenvatting van de preek beschikbaar te stellen met vragen en/of stellingen
- door kerkenraadsleden bij huisbezoeken één van de Bijbelgedeelten te laten gebruiken (zie hieronder), die bijvoorbeeld eerst op de kerkenraadsvergadering kort met elkaar zijn bestudeerd
- verenigingen en kringen ook met één of meer van deze Bijbelgedeelten aan de slag te laten gaan met behulp van een handvat (zie hieronder)

Boeken en of artikelen ivm het jaarthema:

- De hof van vrede, André Troost (boek over persoonlijke vrede en stilte)
- Je bent een mooi mens, Jos Douma (boek over de vrucht van de Geest, en dus ook over Vrede als deel van die vrucht)
- Leven in verbondenheid, Jos Douma (de kracht van het kennen van Christus)
- Vrede stichten in de kerk, Eddy de Pender (boek over conflicthantering in de kerk)
- Website-artikel (ivm MV en ambt): <http://www.levenindekerk.nl/2017/06/17/man-vrouw-ambt-en-de-vrede-van-jezus/>

Bijbelgedeelten

1. Efeze 4:1-6

2. Filippenzen 4:1-9
3. Johannes 14:23-31
4. Johannes 20:19-23
5. Psalm 122
6. Filippenzen 2

Bloemen in een vaas - over samen Bijbel-luisteren

Hieronder volgt een methode om samen (in kleine groep of kring) de bijbel te lezen en te ontvangen wat God door zijn levende Woord nog steeds aan mensen geeft. Het is tegelijk een genieten van de veelkleurigheid van een passage en de mooie diversiteit van een groep.

1. Bidden. Begin met het gebed om de Heilige Geest. Hij geeft inzicht in het Woord van God en hij maakt harten open voor de boodschap
2. Lezen. Eerst de tekst in zijn geheel een keer rustig, hardop, samen lezen.
3. Stil zijn. Vervolgens stilte waarin ieder de tekst voor zichzelf herleest.
4. Ontdekken. Dan de vraag stellen (die ieder voor zich beantwoordt): Wat wil Gód tot jou zeggen. Wat wil God tot jóu zeggen. Welke specifieke tekst (vers, zin, paar woorden) blijft haken of spreekt je aan? Beantwoord die vragen in stilte.
5. Proeven. Dan de vraag stellen (ieder voor zich): leg op achtereenvolgende woorden uit de specifieke tekst accenten. Vallen je dingen op? Bijvoorbeeld: Jézus zegt kom. Jezus zégt kom. Jezus zegt kóm. Beantwoord die vragen in stilte.
6. Doorvoelen. Ieder voor zich beantwoordt de vraag: Welke emotie roept de specifieke tekst op: boosheid, verlangen, blijdschap, dankbaarheid, niks? Geef ruimte tot beantwoording in stilte.
7. Reageren. Ieder stelt zichzelf de vraag: Komen uit de specifieke tekst specifieke punten naar voren om voor te danken of voor te bidden? Welke bemoediging, oproep, aansporing, correctie, etc. komt naar je toe? Geef gelegenheid tot persoonlijke beantwoording in stilte.
8. Delen. Vervolgens een rondje doen waarbij ieder deelt wat gezien, ervaren, ontvangen is. Let op: het gaat niet om met elkaar te discussiëren of een gemaakte opmerking waar of niet waar is. Elke opmerking is waard gehoord te worden, met de anderen gedeeld te worden en is als een bloem die in een denkbeeldige vaas op tafel kan worden gestoken.
9. Danken. Sluit af met een dankgebed.
Elke bloem in de vaas geeft aanleiding voor dank/gebed. Bij elkaar een mooi boeket.