

# Kunst in de Kristalkerk



Zicht vanaf orgel op verlaten Belgische kerk

Op dit moment exposeren wij werk van een lid uit onze eigen gemeente, **Rolf Janssen**. Hij is een hobby fotograaf met een passie voor verhaal, sfeer, ruwheid, kleur en licht.

Rolf wil in zijn werk de 'schoonheid van natuurlijk verval' laten zien.

Hierbij maakt hij uitsluitend gebruik van het aanwezige licht. Om het contrast tussen de donkere en lichte partijen te overbruggen maakt hij afhankelijk van de situatie tussen de drie en zeven opnames vanaf een statief.

Deze worden vervolgens met behulp van de zogenaamde HDR-techniek verwerkt tot één foto.



Hal met trap van Beelitz Heilstätten bij Berlijn

Hierdoor is zijn voorkeur ontstaan voor Urban Exploring. Op zijn website legt Rolf uit wat dat is:

Urban Exploring fotografie is het fotograferen van verlaten en vervallen panden welke meestal al jaren leegstaan. Bij het betreden van de panden houd ik mij altijd aan de Urbex code: "Neem slechts foto's mee, laat slechts voetstappen achter".

Sinds oktober 2010 heb ik diverse locaties in binnen- en buitenland bezocht. In een pand fotograferen kon door toestemming van de gemeente of eigenaren. Soms was

informatie van mede-urbexers of alleen een openstaand raam al genoeg.

Het is een sport om een urbex locatie te vinden en de gouden regel is: geef niet zomaar adressen weg van een locatie. Dit met name wegens respect en het beschermen ervan tegen vandalen, graffitispuiters en (koper)dieven.



Piano op podium in voormalig theater van een Sanatorium in het oosten van Duitsland

Aan urban exploring zijn wel gevaren verbonden. Door de vaak bouwvallige toestand is er een reëel risico aanwezig op het door vloeren of trappen zakken of het aantreffen van bijvoorbeeld asbest, chemicaliën, gassen of losliggende elektrische bedrading. Natuurlijk probeer ik deze risico's te vermijden door middel van informatie van mede urbexers, of ter plaatse een juiste inschatting te maken en niet tegen elke prijs een pand te betreden.

Geïnteresseerd?

U kunt meer zien op Rolf's eigen website:

<http://www.steppenwolfphotography.com/>

## Foto's in de Kerkzaal

*Voor in de kerkzaal (zittend in de kerk)*

- \* Kansel in verlaten Belgische kerk
- \* Gedeelte van verlaten Belgische kerk
- \* Zicht vanaf orgel op verlaten Belgische kerk

*Links in de kerkzaal*

- \* "Escher" trap in verlaten Italiaans paleis
- \* Ruimte met haard in leegstaand Oost Duits kasteel
- \* Entree met trap in leegstaand Oost Duits kasteel
- \* Ruimte met zitbank in verlaten Italiaans paleis

*Rechts in de kerkzaal*

- \* "Oriënt express"
- \* Trap in voormalig hotel in België
- \* Hal van Beelitz Heilstätten bij Berlijn
- \* Podium in voormalig theater van een Sanatorium in het oosten van Duitsland
- \* Piano op podium in voormalig theater van een Sanatorium in het oosten van Duitsland

Bezoektijden:

Zondags na iedere kerkdienst (9.30 uur en 16.30 uur)

Na ieder concert (zie website) [www.kristalkerk.nl](http://www.kristalkerk.nl)

In overleg per email ([koster@kristalkerk.nl](mailto:koster@kristalkerk.nl)) met de koster.